

Stilte vooraf

Een goed begin van het shantycafé gisteren om vooraf een minuut stilte in acht te nemen voor de slachtoffers deze week van vlucht MH17. Daarna gaat het leven toch door en dan vooral met het optreden van de Chanting Lads die door de bank genomen de shanty of sea related song wel eer deden met hun zeer harmonische zang en daarbij het mooie teruggehouden accordeonspel. Daarbij kan het de mannen niet worden ontzegd dat zij ook nog leuk onderhoudend zijn en dat is niet iedereen gegeven maar hoort wel bij een optreden in het shantycafé. Ook enkele leden van Rumor di Mare lieten zich horen en eerder geweest was de hernieuwde kennismaking zeer leuk, zingen goed, heerlijk ontspannen, zijn voor mij heel herkenbaar de weg wel eens even kwijt en dat met veel humor is dit toch ook het soort spontane optredens dat thuis hoort in een shantycafé. Ik wil zeker niet nalaten om Jan van de Klei te noemen die geheel a-capella een niet eenvoudig lied bracht en daarmee zeker ook de luisteraars wist te boeien. Kortom , prima middag en lekker op het dek van de V11 en natuurlijk, met last but not least Annelies virtuoos, accordeonspel dat heupwiegend op de benen wordt gebracht en dat hebben wij nog niet eerder gezien. Annelies schiet zonder noten te lezen, die zelfde noten wel vanaf de heup.



foto: h.j. tjemmes
email: hj@tjemmes.nl